

“... ο άψογος συγχρονισμός, ο όμορφος ήχος, η ισορροπία και ο διάλογος μεταξύ των οργάνων, αποτελούν πολύ δυνατά στοιχεία αυτού του συνόλου... ”

“...εντυπωσιακή μουσική έκφραση... ”

“...με πολύ ωραίους χρωματισμούς και δυναμικές, με καθαρή άρθρωση και ευαισθησία, το σύνολο κατάφερε να δώσει κατεύθυνση σε κάθε φράση, να «κτίσει» προς τις κορυφώσεις και να αναδείξει με σαφήνεια τη δομή του έργου... ”

18 χρόνια Orpheus Soloists 2003-2021

Το διεθνώς αναγνωρισμένο σύνολο μουσικής δωματίου Orpheus Soloists, ιδρύθηκε το 2003 στη Θεσσαλονίκη με σκοπό να αναδείξει τον πλούτο των έργων μουσικής δωματίου από την εποχή όπου έως και σήμερα.

Η δράση του μουσικού συνόλου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα καλλιτεχνικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων εντός και εκτός Ελλάδος, όπως συμμετοχές σε φεστιβάλ, κύκλους συναυλιών, παραγωγές όπερας, Master Classes, μουσικούς διαγωνισμούς, συνεργασίες με πολιτιστικούς φορείς και δημιουργία πρωτοποριακών projects.

Οι διακεκριμένοι καλλιτέχνες, Vladimir Mendelssohn, Philipp Jundt, Hanna Weinmeister, Kurt Nikkanen, Sonoko Numata, Christoph Henkel, Rudolf Koelman έχουν συνεργαστεί με το μουσικό σύνολο σε παραγωγές εντός και εκτός Ελλάδος.

Το 12μελές μουσικό σύνολο Orpheus Soloists αποτελεί ensemble in residence του Διεθνούς Φεστιβάλ St George International Music Festival και τα κορυφαία μέλη του διδάσκουν σπουδαστές από όλον τον κόσμο στα πλαίσια της θερινής Ακαδημίας.

Από το 2012 οι Orpheus Soloists διοργανώνουν με επιτυχία τον “Πανελλήνιο Διαγωνισμό Μουσικής Orpheus Soloists” κατά τον οποίο οι βραβευθέντες συμπράττουν με το μουσικό σύνολο.

Την καλλιτεχνική διεύθυνση του μουσικού συνόλου έχει ο ομποΐστας Δημήτρης Κίτσος.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ Η ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ



Επιμέλεια Εντύπου: Νίκος Κυριακού
Γραφιστική Επιμέλεια: Γεώργιος Χρυσοχοΐδης
Vector: "Designed by new7ducks / Freepik"



ΚΡΑΤΙΚΗ
ΟΡΧΗΣΤΡΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κυριακή 7.11.21

Ώρα 12:00

Αίθουσα Κ.Ο.Θ.
‘Σόλων Μιχαηλίδης’

COVID
FREE

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΑ
ΠΡΩΙΝΑ

20ος αιώνας | Αγγλία-Ρωσία
“Επίσκεψη στον προηγούμενο αιώνα... ”

Jung Eun Lee (βιολί), Paułos Metaxas (βιόλα)
Ioanna Stéfou (βιολοντσέλο), Giannis Chatzis (κοντραμπάσο)
Demetris Kitzos (όμπος), Giannis Karayannidis (κλαρινέτο)
Nantia Fiòrou (σοπράνο)

Πρόγραμμα

Benjamin Britten: Phantasy Quartet, Op.2
Ralph Vaughan Williams: Ten Blake Songs (σε ποίηση William Blake)
Sergei Prokofiev: Quintet, Op.39

www.tssο.gr

Εισιτήρια

Γενική είσοδος 10€

Μεωρέμενο 5€

Ηλεκτρονική προπώληση εισιτηρίων
www.tssο.gr

ΧΟΡΗΓΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ



ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ



20ος αιώνας | Αγγλία-Ρωσία “Επίσκεψη στον προηγούμενο αιώνα..”

Τρεις εμβληματικοί συνθέτες που έζησαν σχεδόν την ίδια εποχή και σιφράγισαν με το συνθετικό τους έργο, ο καθένας με το δικό του μοναδικό τρόπο, τα χαρακτηριστικά της μουσικής της εκάστοτε χώρας.

Οι Orpheus Soloists παρουσιάζουν τρία αντιπροσωπευτικά τους έργα που γράφτηκαν τον 20ο αιώνα και αναδεικνύουν την προσωπική “γλώσσα” του κάθε συνθέτη και την προσέγγιση του στην πρωτοπορία, διαγράφοντας ήδη το μέλλον που ερχόταν..

COVID
FREE

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΑ
ΠΡΩΙΝΑ

Κυριακή 7.11.21

20ος αιώνας | Αγγλία-Ρωσία
Επίσκεψη στον προηγούμενο αιώνα..

Ώρα 12:00

Αίθουσα Κ.Ο.Θ. ‘Σόλων Μιχαηλίδης’

Πρόγραμμα:

Benjamin Britten: Phantasy Quartet Op.2, 1932 14'

για όμποε, βιολί, βιολά και βιολοντσέλο

Andante alla marcia | Allegro giusto | Andante | Piu lento | Molto piu lento |

Con moto | Agitato | Molto piu presto | Andante alla marcia

Δημήτρης Κίτσος, όμποε Jung Eun Lee, βιολί Παύλος Μεταξάς, βιολά Γιάννης Στέφος, βιολοντσέλο

Ralph Vaughan Williams: Ten Blake Songs, 1957 19'

σε ποίηση William Blake

Infant boy | A Poison Tree | The Piper | London | The Lamb | The Shepherd |

Ah! Sun-flower | Cruelty has a Human Heart | The Divine Image | Eternity

Νάντια Φιόρου, σοπράνο Δημήτρης Κίτσος, όμποε

Sergei Prokofiev: Quintet Op.39, 1924 24'

για βιολί, βιολά, κοντραμπάσο, όμποε και κλαρινέτο

Tema - Moderato, Var. I - L' istesso Tempo, Var. II - Vivace | Andante energico |

Allegro sostenuto, ma con brio | Adagio pesante | Allegro precipitato, ma non troppo presto |

VI. Andantino

Jung Eun Lee, βιολί Παύλος Μεταξάς, βιολά Γιάννης Χατζής, κοντραμπάσο

Δημήτρης Κίτσος, όμποε Γιάννης Καραγιαννίδης, κλαρινέτο

Ten Blake Songs

Μικρή Χαρά | Infant Joy

Όνομα δεν έχω
Είμαι μόλις δυο ημερών.-
Πώς να σε φωνάζω;
Είμαι χαρούμενη,
Χαρά είναι τ' όνυχα μου.-
Γλουκεία χαρά να έχεις πάντα!

Θμοριφ Χαρά
Γλουκεία χαρά μόλις δυο ημερών,
Γλουκεία χαρά σε φωνάζω,
Τόσο χαμογελαστή.
Που όλη την ώρα τραγουδώ
Γλουκεία χαρά να έχεις πάντα!

Το Δηλητηριώδες Δέντρο | A Poison Tree

Θύμωσα με τον φίλο μου·
ομολόγησα την οργή μου, κι εκείνη χάθηκε.
Θύμωσα με τον εχθρό μου·
Ανοιολόγητη η οργή μου θέριεψε.
Και την πότιζα με τρόμο,
Και με δάκρυα, νύχτα-μέρα·
Και τη φωτίζα με χαμόγελα,
Και με όπουλα τεχνάσματα.
Και βλάσπαινε, μεγάλωνε το δέντρο.
Κι έγνωλε ένα μήπο αστραφτερό.
Κι ο εχθρός μου το είδε να λάμπει,
Και ήξερε πως είναι δικό μου.
Και μες τον κήπο μου μπήκε κρυφά,
όπαν η νύχτα με πέπλα σκέπασε τη γη.
Το πρώι με χαρά ανακάλυψα,
Κάπως από το δέντρο ξπιλώμενο
τον εχθρό μου να κείται.

Ο Αυλαγής | The Piper

Παιών τη φλογέρα μου μέσα στις κοιλάδες
παιών στη φλογέρα μου τραγούδια χωρώπα
Πάνω ο' ένα σύννεφο είδα ένα παιδάκι,
Και μου λέει γελαστά.

Παιζές ένα τραγούδι για ένα αρνάκι·
Κι έτσι έπαιξα με χαρά
Παιζές πάλι το τραγούδι.-
Κι έτσι έπαιξα ξανά, κι άρχισε να κλαίει.

Αφήσεις κάτω τη φλογέρα σου,
και τραγούδησε τα χωριά σου τραγούδια
Κι έτσι τραγούδησα πάλι
Κι άρχισε να κλαίει από χαρά

Αυλαγή, γράψτα αυτά
σ'ένα βιβλίο, για να το διαβάσουν όλοι-
Και μεμάς χάθηκε από μπροστά μου
Κι έκουψα ένα καλάμι

Κι έφτιαξα μ' αυτό μια πένα
πήρα για μελάνι καθρόνερό
Κι έγραψα τα εύθυμα τραγούδια μου
για να τ' ακούν με χαρά τα παιδιά.

Λουδίνιο | London

Περιπλανιέμαι μες τους δρόμους
Κοντά στου Τάμεση το ρεύμα
Και σε κάθε πρόσωπο που συναντώ
Βλέπω σημάδια πόνου και δυστυχίας.

Σε κάθε Ανθρώπην κραυγή,
Καθε Παιδιού τρομαγμένο κλάμα,
Κάθε φωνή, κάθε άρνηση,
Αυτοκαταστροφικά δεσμά ακούω.

Πώς κλαίνε οι Καπνοδοχοκαθαρίστες!
Ξαφνίζουν κάθε καπνισμένη Εκκλησία,
Κι ο Θρήνος των δύσμορων Στρατιωτών
Ρημάζει μες το άιμα του Παλατού τους τοίχους.

Μα ποιού μες τους δρόμους
του μεσουνχιτού ακούω
Πώς οι νεαρές Πόρνες κατάρες ρίχνουν
Στα Μυρά τους που κλαίνε
Και στο Γάμο αναθέμα, για διαλύεται με συμφορά.

Κι έφτιαξα μ' αυτό μια πένα
πήρα για μελάνι καθρόνερό
Κι έγραψα τα εύθυμα τραγούδια μου
για να τ' ακούν με χαρά τα παιδιά.

Ο Αμνός | The Lamb

Μικρό μου αρνάκι, ποιος σε έφτιαξε;
Μήτης ςέρεις ποιος;
Ποιος σου έδωσε χώρη, ποιος σου έδωσε τροφή
Απ' το λιβάδι και νερό απ' το ρυάκι;
Ποιος σε έντυσε με τόσο απαλά
Ρόύχα από φυτεύον μαλλί;
Ποιος σου έδωσε τόσο γλυκιά φωνή
Που σε όλες τις αρνάδες χαρούμενα αντηκεί;
Μικρό μου αρνάκι, ποιος σε έφτιαξε;
Μήτης ςέρεις ποιος;

Αρνάκι μου μικρό θα στο πω:
Έχει πάρει τ' όνυχα μου
Και τον λένε : “Ο Αμνός”
Είναι πράσι και τρυφέρος
Κι έγινε κι αυτός παιδί:
Εγώ παιδί κι εσύ αρνάκι,
μας φυνάζουν ακιντόν:
Μικρό αρνάκι, ο θέος να σ' εύλογε.

Ο Βοσκός | The Shepherd

Τι ωραία που ζει ο Βοσκός
Πάτε εδώ και πάτε εκεί απ' το πρωί ως το βράδυ
το κοπάδι του όλη μέρα ακολουθεί
και τον θέο δοξάζει.

Γιατί ακούει τα αθώα αρνάκι να βελάζει στη μάνα του
κι ακούει και τη δική της τρηφερή απάντηση
Τα προσέχει όσο αυτά ήσυχάζουν,
Γιατί ξέρουν πως ο Βοσκός είναι κοντά τους.

Α, Ηλιοτρόπιο! | Ah Sun-flower!

Α, Ηλιοτρόπιο! Τόσο κουρασμένο
Να μετράς τα βήματα του Ηλιού
Στήνωντας το γλυκό, χρυσαφένιο καιρό
Εκεί που τελεώνει του ταξιδιώτη ο σκοπός.
Εκεί που η Νίστη έσβησε από πόθο
Κι η χλωνή Παρθένος θαμμένη στο χώνι,
Ξυπνούν από τους τάφους και λαχταρών
Να βρεθούν εκεί που θέλει το Ηλιοτρόπιο μου.

Η Σκληρότητα έχει ανθρώπινη καρδιά

Cruelty has a Human Heart
Η Σκληρότητα έχει Ανθρώπινη καρδιά
Κι η Ζήλεια όψη Ανθρώπου
Ο Τρόπος μοιάζει με την Θεία, Ανθρώπινη μορφή
Και η Μυστικότητα φοράει ρούχο Ανθρώπου.
Το Ανθρώπινο Σαρκίο είναι σίδερο σφυρήλατο
Η Ανθρώπινη Μαρμή, πύρινο Άμον
Το Ανθρώπινο Πρόσωπο, Καμίνι σφραγισμένο
Η Ανθρώπινη καρδιά, το αδηφάρι του Στόμιο.

Η Εικόνα του Θεού

The Divine Image
Ελεος, Συμπόνια, Ειρήνη και Αγάπη
Ζήτων οι απελπισμένοι
Κι ευγιωμονούν
σαν αξιώνται τούτες τις Αρετές.

Γιατί Έλεος, Συμπόνια, Ειρήνη και Αγάπη
Είναι ο Θεός, Πατέρας αγαπημένος
Κι Έλεος, Συμπόνια, Ειρήνη και Αγάπη
Είναι ο Ανθρωπός, παιδί του λατρευτό.
Το Έλεος έχει ανθρώπινη καρδιά
Ανθρώπινη όψη η Συμπόνια,
Η Αγάπη, τη μορφή της Θείας Ανθρωπιάς
Κι ανθρώπινο ρούχο η Ειρήνη.

Κάθε άνθρωπος, όπου κι αν είναι,
Και προσεύχεται απελπισμένος,
Προσεύχεται στην Ανθρωπιά.
Για Έλεος, Συμπόνια, Ειρήνη και Αγάπη.
Κι όλοι ας αγαπούν την Ανθρωπιά,
Απιστοί, Τούρκοι ή Εβραίοι
Γιατί ο Θεός κατοικεί^ε
Εκεί που βρίσκεται Έλεος, Συμπόνια,
Ειρήνη και Αγάπη.

Αιωνιότητα | Eternity

Οποιος κρατά τη χαρά για τον εαυτό του
Τη φερωτή ζωή χαλάει
Οποιος τη χαρά φιλάει που πετά
Σει στης Αιωνιότητας την αυγή.

Απόδοση στα Ελληνικά: Νάντια Φιόρου